

Lad os danse på livets veje...



Retræte

21. - 24. maj 2020

på Ådalen Retræte

Labyrinten er et ældgammelt symbol, som menneskeheden har brugt - og som man stadig bruger den dag i dag - for at forstå sine egne veje, sit eget liv og ikke mindst den situation, vi befinder os i lige nu og lige her.

På retræten vil vi eksperimentere med dette symbol. Vi vil lege med det, udforske det kreativt og bevæge os ind i - og omkring labyrinten - gennem kædedans og meditativ bevægelse. Med stilheden som ramme, vil vores beskæftigelse med labyrinten blive understøttet og inspireret af bibellæsning, meditation og bøn samt muligheden for samtale/åndelig vejledning. "Ådalen" ligger i naturskønt skovområde med gode muligheder for udeliv og vandring. Der er enkeltværelser og velfungerende faciliteter til at danne ramme om et fællesskab i stilhed og fordybelse. Husk bekvemt tøj.

Retræteledelse: Helle Lerche, diakon og danseleder
Lisa Bremer, præst og åndelig vejleder

Tid: torsdag 21/5 kl. 18.00 til søndag 24/5 kl. 14.00

Sted: Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, Randers
som ligger i naturskønt skovområde med gode muligheder til vandring

Tilmelding: tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk

Pris: kr. 2400,- inden 1. maj – efter modtaget kvittering af optagelse -
på konto: 6112-9042789666.

Interesserede som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. nedslag i prisen.